



kwbeensgezind
gook & strijland



**Mini
Raak**

Mei 2013



Dauwtrip naar Halle - Mensen op weg

Met zijn allen zijn we steeds meer op weg... Af en toe zijn velen ook eens op weg naar... Lourdes, Compostella, Scherpenheuvel of Banneux.

Op Pinksterenmaandag, nu **20 mei 2013**, is onze federatie zo op weg naar O. L. Vrouw van Halle. Sinds enkele jaren combineert kwb gook & strijland een mooie

dauwtrip, kronkelend door onze mooie landschappen, met een bedevaart naar Halle.

Graag nodigen we jullie allen uit om ons op onze trektocht bij de start of onderweg te vervoegen. Zo kunnen we samen soms biddend, soms babbelend in groep O. L. Vrouw van Halle bereiken.

Mini Raak

Contactschakel tussen
KWB-afdeling bestuur en leden

Dit blaadje verschijnt regelmatig.
Het staat boordevol KWB weetjes.
Je wijkverantwoordelijke bezorgt het je graag.

Bezoek ook eens onze website: www.kwbgook.be
Reacties, tips, opmerkingen, vragen?
Mail naar kwbgook@gmail.com

Hieronder vinden jullie ons tijdschema zodat vanuit de diverse parochies kan aangesloten worden.

Vertrek/aansluitingspunten	±Tijd
Strijland-kerk:	4u45
Kapelleke Terlo:	5u00
Bosstraat-Edingsesteenweg:	5u20
Leerbeek-Parecia:	5u30
kwb leerbeek sluit aan	
Kester-Kerkhof:	5u55
Pepingen-Hoesnaek-Dreef:	6u35
Bellingen-Kattenhol:	6u50
Beert-Kerk:	7u25

Hier bieden we alle deelnemers een frisse pint of een lekkere koffie met een koffiekoek aan. Vandaar trekken we verder langs Elbeek, Beertsestraat en het St. Mariaziekenhuis. Uiteindelijk bereiken we rond 8u30 Halle.

Vanaf 9u00 sluiten we aan bij de grote groep van de federatie voor de misviering in het Onze Lieve Vrouw Centrum te Halle (Ninoofsesteenweg), gevolgd door de Weg-Om voor wie de conditie het nog toelaat.

Kwb heet jullie van harte welkom.

**Wie heeft er zin in een alternatieve bedevaart?
Kom mee en geniet van de mooie uitzichten en het kriecken van de dag.**

Gelieve bij deelname een seintje te geven aan:

Danny Vergauwe of Emiel Van Eeckhoudt
Tel: 054/56.89.18 Tel:054/56.74.70

Je kan ook bij hen terecht voor verdere info.



presenteren

Driedaagse reis

Londen

Zat 26 - Ma 28 oktober 2013

Aan het begin van de Allerheiligenvakantie trekken we met de bus naar Londen. De ferry Calais-Dover brengt ons over de plas naar Groot-Brittannië.

De hele reis begint stilaan concreet te worden. Meer info en alle details volgen weldra in een speciale editie van de Mini Raak.

Het aantal plaatsen op de bus is beperkt. Wees er daarom snel bij!

